

Bidrag till Lyktan januari 2016

lakttagelser kring flyktingfenomenet

Jag berörde temat lite redan för ett par år sedan i Lyktan då jag undrade över att hur mycket det egentligen finns sk. främmande folk på Vanda gatorna och i köpcentrumen. Men då hade jag ingen som helst uppfattning om hur det ser ut idag januari 2016. Det hade nog ingen av oss.

Man frågar sig att vad ligger bakom dessa strömmar av människor. Är det en slump eller är det planerat att nu skall vi söka oss till Europa och hoppeligen bättre livssituationer än man har att lita på sitt nuvarande land. Vi förstår alla, att man flyr krig och förstörelsen det för med sig, men då borde det ju beröra endast ett fåtal länder. Men nu har vi sökanden som representerar ett trettiotal olika nationaliteter. Fenomenet är ju inte främmande ens för oss finländare, som upplevde detta med att bosätta människor som fått lämna sina boningar under vårt senaste krig.

Det underliga är ju att vi även har strömmar av folk som kommer över östgränsen, va tusan. Har vår östra granne, björnen, slumrat till eller är det fråga om en så stor business som t.o.m. deras gränsbevakning är inblandad? Det vet vi inget om i dag, men kanske saken klarnar inom de närmaste månaderna. Nog undrar flyktingarna säkert att varför skall man först tar sig med en cykel över gränsen. För mig har det inte klarnat att bör man kunna åka cykeln eller hinner det till att man leder den över gränsen. Nu har de på östra sidan mobiliserat gamla Lador - ni kommer ihåg dessa populära och rätt billiga bilar från 1970-1980 talet - som fortskaffningsmedel. Undrar hur mycket skrot det börjar finnas vid de finska gränsstationerna då snön smälter i vår. Säkert förundrar sig flyktingarna över dessa fortskaffningsmedel, då nästan alla har högklassiga mobiltelefoner och paddor som man använder. Detta förbryllar mig, vem betalar alla operatörsavgifter och samtal?

Om vi nu bara spekulerar med tanken om hur många av flyktingarna faktiskt sedan kommer att stanna och bosätta sig i Finland. En del av politikerna talar om 50% som kommer att stanna i det finska samhället, men då de flesta som visas i nyhetssnuttarna är unga män så var håller deras familjer hus? De väntar antagligen på att kunna resa sedan efteråt på ett säkrare sätt än männen.

Famjlerna bör ju sammanföras. På detta sätt blir nog den slutliga mängden nya pass som skrivs ut otroligt svårt att uppskatta. Nå, det får vi veta då de som har familj börjar fordra sammanföring. Nå väl, allt detta känner vi ju alla till via nyhetssändningar och olika aktuella program om ämnet, men bakom varje fall finns en människa vars olika öden vi bara kan drömma om. Jag bara själv undrar ; hur skall en individ som är född i så helt olika samhälle, tänk bara på relationen kvinna – man, hur kan hen integreras så att människan trivs med vardagen. Det som jag själv hade önskat var att vintern hade denna gång startat med köld och snö redan vid självständighetsdagen, det hade gett en äkta bild av hur olika våra årstider faktiskt är. Det är inte så lätt att byta om från tåsandaler och shorts till filtossor och långa kalsonger.

Dessa rader är skrivna med en gnutta humor och plock av enskilda inslag i nyheter som får en att le. Men som sagt, hur utvecklas denna invasion i fortsättningen beror säkert på många faktorer - de stora länderna i Europa är säkert i nyckelposition.

En del av våra politiker har i många år åltat om att vi infödda finländare hinner inte mer till utan arbetsmarknaden behöver mer folk, nå nu finns det folk att ta till. Men inte blir detta billigt för samhället, så vi får nog förbereda oss på höjda skatter o.dyl. Det är kanske bäst att göra en fortsättning på denna artikel då vi faktiskt vet vad som kommer att ske.

Allt gott åt er och vi skall hoppas detta flyktingproblem löser sig fredligt.

21.01.2016

Boje